



EFTERTRYK

NR. 5 - SEPTEMBER 2024



EFTERTANKE:

NOGET GODT I VENTE!

| Af John Nielsen, generalsekretær

Ca. en gang om måneden sender jeg en hilsen til præster, menighedsrådsmedlemmer og andre ledere i vores kirkesamfund. Jeg sluttede mailen i august med ordene: "Gud har noget godt i vente til os". Den tanke og forventning, vil jeg også dele med dig, der læser Eftertryk.

NOGET DÅRLIGT I VENTE

Ofte mødes vi af den modsatte melding, altså at noget dårligt er i vente. Det sker gennem nyhedsstrømmen. For nogen sker det også på arbejdspladsen, i familien, og andre steder. Forleden dag modtog jeg en sms, der peger i den retning. Der stod: "Du har modtaget post fra Beredskabsstyrelsen om forberedelse på kriser". Jeg skal forberede mig på noget, der ikke er godt. Der tales om kriser som aldrig før.

EN KIRKE I KRISE

I kirken kan vi også opleve krisetider. Det kan være i form af mangel på medarbejdere og mangel på økonomi, eller i form af uenighed, som skaber splid

og partidannelser i kirken. Når det sker, mister vi let blikket for det, som Gud har i vente til os.

JESUS MØDER OP MIDT I KRISEN

Vi vil naturligvis helst være kriserne foruden. De taper os for kræfter. De gør os mismodige. Men den gode nyhed er, at Jesus møder op midt i krisen. Evangelierne er fyldt af beretninger om kriser, hvor Jesus pludselig mødte op. Han løser ikke altid alle problemerne. Men han kommer altid med noget godt, som giver nye kræfter og nyt mod. Når vi får øje på ham midt i vores kriser, fyldes vi af styrke til nuet og af tro til fremtiden.

JESUS HAR NOGET AT SIGE TIL OS

Vi befinder os i en vanskelig tid. Men lad os ikke være så fokuseret på krisen, at vi ikke får øje på Jesus. For det er typisk Jesus at møde op midt i menneskers kriser. Han kommer for at sige til os, at vi har noget godt i vente. Han kan bruge kriser til at skabe noget nyt, som er bedre, end det, der var før krisen. Lad os derfor tage imod det, han har forberedt for os. Så fyldes vi af håb, tro og forventning til, hvad Jesus vil gøre. Han har noget godt i vente for Evangelisk Frikirke Danmark!

Eftertryk nr. 5, 136. årgang, september 2024. Udgives af Evangelisk Frikirke, Danmark. Bladet udkommer 6 gange om året.

Ansvarshavende: Landsledelsen v/ formand Brian Kjøller.

Redaktion: Peter Götz og John Nielsen. Henvendelser til Peter Götz, peter@goetz.dk.

Grafisk design: Laila Nygaard

Sekretariatet: Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde, sekretariat@evfri.dk - tlf. 40 16 21 31

Forsidefoto: Skønt at være efterskoleelev på Lindenberg



AKTUELLE NYHEDER

| Af John Nielsen, generalsekretær

PRÆSTER BYTTER PRÆDIKESTOL

Søndag den 6. oktober er din præst ikke hjemme. Han eller hun har byttet prædikestol med en anden. Det er efterhånden blevet en god tradition, at første søndag i oktober har vi "Bytte-præst-dag". Det giver menighederne en mulighed for at lære flere præster at kende. Det er som regel også en del af gudstjenesten, at gæstepredikanten fortæller om den menighed, vedkommende er præst i. Det er en dag, der er med til at knytte menighederne sammen og måske give viden om en søsterkirke, man ikke vidste meget om i forvejen. På dagen indsamles der en gave til kirkesamfundets fælles arbejde i Danmark og internationalt. Glæd dig til en spændende dag i din kirke.

SOMMERSTÆVNE

Der har i august været afholdt et møde mellem de fire organisationer, der står bag Sommerstævnet. Vi har evalueret årets stævne blandt andet på baggrund af rigtig mange deltagerevalueringer. Vi er i gang med en drøftelse omkring rammer og retning for stævnet. Den dialog fortsætter på et møde i september. Fra Evangelisk Frikirkes side har vi blandt andet udtrykt, at vi ønsker et stævne, der er samlende og som har fokus på, at mennesker får et møde med Gud, der kalder til overgivelse og efterfølgelse af ham.

NÅR KIRKEN LØFTER

Sammen med en lang række kirkelige aktører har Evangelisk Frikirke og vores ungdomsorganisation EFBU valgt at være medarrangør af en konference med titlen "Når kirken løfter". I 2021 blev der afholdt en fælleskirkelig konference med temaet "Når kirken svigter". Konferencen satte fokus på menneskers oplevelse med en kirke, som indimellem har svigtet sin opgave og har udøvet negativ social kontrol. Med den nye konference vil vi sætte fokus på, hvordan kirken kan være med til at løfte og være en ressource ind i børn og unges liv. På konferencen vil vi undersøge, hvad kirken kan gøre for at lade evangeliets fortælling komme til orde ind i børn og unges trivsel, og hvordan kirken kan bidrage ind i samfundet i dag, så kirken ikke bliver en kirke, der svigter, men en kirke, der løfter. Konferencen finder sted i Odense Bykirke onsdag den 15. januar 2025.

PRÆCISERING

I sidste nummer af Eftertryk var der en artikel med overskriften "Når tro og teologi omsættes til fællesskab og nærvær". Artiklen handler om *3rd way collective*, der blandt andet har formuleret et såkaldt manifest, der beskriver bevægelsens grundlag. Fra Landsledelsens side vil vi gøre opmærksom på, at den pågældende artikel ikke er et udtryk for Landsledelsens holdning, men alene for skribentens. Evangelisk Frikirkes grundlag beskrives i skrifterne "Synodeudtalelsen" fra 1967 og "Tro Til Tiden" fra 2013. Vi er ikke på vej i retningen af et nyt manifest med rødder i USA.



Frem for alt skal jeres liv være præget af kærlighed, som er det bedste middel til at knytte os sammen.

Kol. 3, 14

VI SKAL **OMFAVNE** HINANDENS **HJERTER**, NÅR VI ER **UENIGE**

Netop hjemkommet fra årets sommerstævne, hvor et regnbueflag, som blev udsat for hærværk via afbrænding, satte sit præg på afslutningen af stævnet. Uanset hvad vi som stævnedeltagere mener om budskabet, der ligger bag et ophængt regnbueflag, så er en sådan handling forkert og i sig selv krænkende og uværdig for et sommerstævne. Og modsat er det sandsynligt, at der har været stævnedeltagere, som på deres side har opfattet selvsamme regnbueflag som en provokation med alt, hvad det indebærer.

HOLD OM OG HOLD AF

En af vore venner har fortalt os, at hun og hendes mand har aftalt en praksis, hvor de holder om hinanden, når de skændes. Jeg kunne ønske, at vi i Evangelisk Frikirke kunne indføre en tilsvarende praksis, hvor vi signalerer, at vi kærligt omfavner hinandens hjerter, når vi er uenige.

Konflikter i menigheden er desværre alt for velkendt op gennem kirkehistorien. Og det til trods for, at Jesus netop har givet os en ny befaling: *At vi elsker hinanden.*

Den indbyrdes kærlighed i menigheden er et stærkt vidnesbyrd for verden udenfor. Vore liv skal være præget af kærlighed, som er det bedste middel til at knytte os sammen i menigheden.



HUSK PERSPEKTIVET

Det betyder ikke, at vi skal undgå uenigheder eller konflikter. Men det betyder, at den nye befaling er givet os, for at vi i handling skal efterleve den – også når vi er uenige. Vi er alle skabt af Gud, og vi har alle en uendelig værdi i Guds øjne.

Dette perspektiv må vi fastholde, når vi er i samtale med hinanden. Det må kunne ses på os, at vi omfavner hinandens hjerter, når vi skændes.

Det er en del af dette, at vi alle må være ét, jf. Jesu sidste bøn. Kun på denne måde kan vi gøre os forhåbninger om at fastholde den fred, som kun Herren kan sænke ned i vore hjerter. Da kan selv den svære samtale blive livgivende i stedet for nedbrydende.

Lad os omfavne hinandens hjerter, når vi er uenige i Guds egen menighed, hvor kærligheden er det bedste middel til at knytte os sammen.





Vil vi hinanden, undersøge, blive klogere på og røre ved hinden selv om vi er meget forskellige?

VIL VI HINANDEN ELLER VIL VI HAVE RET

| Af Peter Götz

Det kristne fællesskab, menigheden, er en skrøbelig størrelse. Vi gør hvad vi kan, for at være Jesu efterfølgere, vi takker hver dag for nåden, tilgivelsen og hans iboende kraft til et nyt liv, og vi bestræber os på at rumme og elske hinanden, men ...

Menigheden er et porøst lerkar, der både rummer Guds storhed og kærlighed og en menneskelig ufuldkommenhed, der meget nemt får det hele til at revne. Menigheden er et fællesskab, hvor Guds nåde og tilgivelse hele tiden forkyndes fra prædikestolen, mens der nede i rækkerne ikke så sjældent sidder mennesker, der dømmes hinanden ude.

AT DE ALLE MÅ VÆRE EET

Når Jesus til allersidst skal give sine disciple vigtige råd med på vejen, peger han på, at deres styrke og mulighed for at være lys og salt i verden, ligger i

viljen til at være eet. Og på den måde også være et alternativ til en splittet verden. Johs. kap 15, 16 og 17. At skulle plante en ny kultur (Guds Rige), med helt nye værdier, der bryder med verdens idealer, kræver sammenhold og enhed.

Med alt hvad Jesu disciple skal udsættes for, er enheden deres vigtigste værn. En enhed der ikke er intellektuel, teoretisk eller teologisk, men en Åndens enhed. En enhed hvor troen, håbet og kærligheden knytter os sammen på forsoningens grund. En enhed hvor det at elske ham får os til at elske hinanden. Naturligvis er der en afgrænsning for synet på Kristus, bl.a. formuleret i den apostolske trosbekendelse.

DET DANSKE MISSIONSFORBUND

Sådan tænker jeg – og sådan læser jeg min Bibel, fordi jeg er vokset op i et fællesskab, hvor Guds børns enhed var et 'mantra'. Et fællesskab, hvor teologiske uenigheder ikke havde lov til at komme imellem os – i hvert fald i teorien – og hvor livet med hinanden og livet med Kristus kom før vores forståelse af bestemte skriftsteder (Læren).

Hovedpersonen i stiftelsen af Evangelisk Frikirke Danmark (den gang Det Danske Missionsforbund), hed Jens Jensen Maar. Læs faktaboksen om hans syn på menigheden.

BOGSTAV ELLER ÅND

Det er uomtvisteligt, at Jesus er i et stadigt opgør med den jødiske religion, der hele tiden forholder sig til de gamle skrifter og deres utallige udlægninger. Han bryder med reglerne for sabbatten og er konstant en provokation for de skriftlærde.

Jesus peger på et anderledes gudsforhold, der ejer en indre sult, en tørst og en længsel efter en *relation – og ikke en religion!* Derfor får vi ordene fra ham om, at han er livets brød, at han stiller tørsten hos den åndeligt tørstige og at han møder den trætte og tyngede med hvile.

Det er den gudsrelation, Paulus følger op på, når han siger at vi (i modsætning til hans jødiske ophav) er gjort til tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende, 2. Kor. 3,6.

FAKTABOKS

Jens Jensen Maar:

Grundlaget for vort Forsamlings- og Menighedsliv er ikke som i andre Samfund med visse særegne Anskuelse, som adskiller os fra andre troende.

Vor Tro på den kristne Kirkes Hovedlærdomme har vi tilfælles med alle levende Kristne overalt på Jord. Derefter vover vi at lade den personlige Frihed raade, saaledes, at vi i Respekt for Livet, som Gud har givet, erkender alle Guds børn for levende Lemmer på det ene Legeme, for hvilket Kristus er hoved.

Vi giver dem alle plads i Menigheden og anser det for en fræk Formastelighed at udelukke nogle af dem, som Gud allerede forud har lukket ind i sit Rige, i sin Menighed, selv om disse så i sakramentale Spørgsmål eller underordnede Ting kan have deres særegne Opfattelser. De er dog Herrens, og således anerkender vi kun, hvad han allerede har anerkendt. Den menighed, der åbner sine porte for alle uomvendte, kan ikke være Guds Menighed; men den som lukker til for nogen af dem, som Gud har antaget som sine Børn, Kan ej heller være Guds Menighed.





UENIGHEDER I DE FØRSTE MENIGHEDER

Det er muligt vi har vænnet os til de mange steder i Det Nye Testamente, hvor de første kristne er uenige om alt muligt. I korintermenigheden sloges de om, hvilke prædikanter, der var 'de rigtige', om nådegavernes betydning og rangordning, om opstandelsen, om hvordan man skulle fejre nadver og meget mere.

Dertil kæmpede de også om holdningen til det kød, man købte på markedet og som ofte var indviet til afguder i forbindelse med slagtingen.

Paulus bruger både i brevet til romerne (14) og korinterne (1.Kor. 8 og 10) plads på at vejlede i dette for en jøde så fuldstændigt afgørende. Husk nu på, at på dette tidspunkt havde de første kristne ikke anden bibel end det Gamle Testamente. Dette Guds Ord var stadig deres 'lov' og rettesnor.

Paulus lander diskussionen med en dyb åndelig visdom. På den ene side må han give dem ret, der siger at det ikke er en overgivelse til afguder at spise kød fra markedet, for afguder findes ikke. Der er kun én Gud!

På den anden side, siger han, at man trods den 'indsigt' måske skulle lade være – af hensyn til sine brødre og søstre, der mener noget andet.

Var dette et perifert spørgsmål? Nej slet ikke. Det var med alt hvad de første kristne jøder havde lært og som stod i deres 'bibel' en syndig hedensk skik, at dele mad med og spise sammen med hedninger.

FORSKELLIGE I ENHED

Det er så tydeligt, at Paulus hele vejen i sin rådgivning til menighederne beder dem passe på hinanden og på fællesskabet. Vi er ikke nået lige langt, vi har ikke den samme bagage, vi er præget af forskellige opvækstmønstre og kulturer. Men et fællesskab, hvor troen på Jesus er det centrale, kan rumme alle disse ufuldkomne forskelligheder, fordi han kan rumme os alle *Indtil vi når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksnet menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Ef. 4:13*

VIL VI OS SELV ELLER HINANDEN

Spørgsmålet er derfor: Vil vi have ret overfor hinanden? Vil vi mene at vores synspunkter om det ene og andet er vigtigere end vores bror og søster? Vil vi nedgøre hinanden, fordi vi læser forskellige passager i Skriften forskelligt. Eller vil vi det fællesskab, som Jesus insisterer på, at vi skal værne om?



FISKEHOVEDER MED CHILISUPPE OG MAJSGRØD

På et kontinent, som få danskere har besøgt, i et land, som slet ikke ligner vores, med en kultur, som vi ikke ville bryde os om at bo i, ligger en smuk perle, som hedder Father's Home Care Ministries.

| Af Eileen og Jesper Slob het Lam

Dette helt særlige sted er et børnehjem og meget mere end det. Det er et sted, som betyder, at mange ghanesiske børn vokser op med kærlighed, læring,

skolegang og tro. Mange, som ellers ville have et liv, der var præget af sult, arbejdsløshed og ensomhed. På Father's Home bliver børn taget ind i alle aldre, og tilsammen udgør de en søskendeflok med halvfems børn, som spænder fra spædbørn til universitetsstuderende.

Gennem to måneder som volontører på missionsprojektet, blev vi førstehandsvidner til en verden, der er så anderledes, at man næsten ikke kan tro, at den findes på samme planet. Vi oplevede, at det var skønt at rejse sammen som ægtepar, så vi sammen kunne bearbejde de mange indtryk i den fremmede kultur, og vi føler os meget berigede af turen. Selvom vi også blev trætte undervejs.



Father's Home

I Ghana kan man opleve så meget, at man næsten kan have svært ved at tro sine egne øjne og ører, og det var lige, hvad der skete, da Jesper efter fire dage fik malaria, selvom vi var på anti-malaria piller. Efter at have overvundet et af verdens farligste dyr var vi klar igen, og så gik vi ellers i gang med at undervise uden forberedelse, lege rundkredslege og svare på spørgsmål. Typiske spørgsmål om, hvorvidt vores hår var til salg, hvad der sker, hvis man tager sin vielsesring af, hvorfor vi bliver røde, når man trykker os hårdt på armen, og om vores forældre var hvide ligesom os.

Vi var der primært for at have betydning for børnene, men i løbet af de to måneder mødte vi naturligvis også mange voksne. Deres engagerede velkomst og enorme gæstfrihed rækker langt ud over den sædvanlige kop kaffe, som man bliver budt på i Danmark. Man kan næsten komme til at føle sig royal og savne at tage sin egen opvask.

Den anderledes kultur kom til udtryk på forskellige måder. Fx er det så vigtigt for kvinderne at se godt ud, at de prioriterer at få lavet nye fletninger hos frisøren frem for at spise aftensmad.

SÅDAN KAN DU FØLGE MED

- ✉ Kontakt udvalget, hvis du ønsker at modtage nyhedsmails (ca. 5 x årligt) eller bedebreve (ca. 8 x årligt).
- 📘 Du kan også finde os på facebook.
- 📄 Sådan kan du støtte: MobilePay 67125 eller Bankoverførsel til Reg: 2374 og Konto: 0370110700. Gaver mærkes "Ghana" Husk cpr.nr., hvis du ønsker fradrag for gaven.



Father's Home

Man skal forvente at skulle dele sin mad med mus, og levende myrer i havregrynen er også helt normalt.

Tager man bussen, skal man regne med at dele sit sæde med en eller to andre.

Når vi sad ved bordet med børnehjemsbørnene og spiste fiskehoveder med chilisuppe og majsgrød med fingrene, var vi ikke altid lige begejstrede for maden, men det var børnene. De synes, at det var ren luksus, og det vidner om, hvad Father's Home kan. Det er nemlig et sted, som forstår at møde de

behov, som et barn i deres kultur har. Børnehjemmet lykkes imponerende med at give børnene en barndom der minder utroligt meget om den, som andre børn i landet får i en familie. Derfor bliver børnene ikke ved med at være forældreløse, men bliver en del af en familie, hvor man får en opvækst, der forbereder én til en god fremtid i Ghana. En fremtid med familie, arbejde og tro.



Eileen og Jesper



Eileen 'nyder' den ghanesiske mad

VORES GENBRUGSCENTRE SPILLER EN AFGØRENDE ROLLE

Det giver så mange muligheder på missionsfelterne, at vi hvert år modtager betydelige donationer fra vores genbrugscentre i Vadum og Tylstrup.

| Af Peter Götz

Fredens Stemmes arbejde i thailandske fængsler, Bibelskolen i flygtningelejren og 'Håbets Seminar' for unge der studerer teologi og sociologi har netop mærket den store hjælp, som vores genbrugscentre har ydet hen over sommeren. Tak – tak – tak.

MENINGSGIVENDE

Det kan lyde lidt støvet at sidde i et udvalg for et missionsarbejde. Det er nu ikke sådan vi selv har det. Tværtimod. At kunne følge mennesker, der med hud og hår arbejder for at andre menneskers tilværelse skal rejse sig både fysisk og åndeligt er vel alt andet end støvet. At kunne opmuntre mennesker på et missionsfelt i deres indsats og at kunne hjælpe dem økonomisk til nå deres mål, er vel næsten ikke til at slå.

FÆNGSLER I THAILAND

Fredens Stemme i Thailand arbejder nu i fire fængsler. Udgangspunktet er, at mange af fængslernes fanger hører Fredens Stemmes udsendelser. Det får dem til at tilmelde sig korrespondancekurser – hvilket fængselspersonalet er helt opmærksom på.

Fra vores side opmuntrer vi til at vores nye medarbejdere for alvor tager fat i opfølgning, når det gælder dem, der er blevet løsladt og som i fængslet

har bekendt sig som kristne. Vi støtter initiativer som 'selvhjælpsgrupper' undervisning, og måske endda etablering af korttids væresteder, imens en ny livsstil kan etableres.

MEDIE ARBEJDE – NYT FOKUS

Fredens Stemme producerer programmer som sædvanligt til brug for radio. Programmerne lægges op i skyen og tages ned af potentielt 150 lokale radiostationer. Det store fokus er nu på sociale medier, hvor der produceres små og opmuntrende budskaber til Face Book, Line, og Tik Tok. Programmerne indrettes naturligvis ikke mindst til unge.

FLYGTNINGELEJREN I MAE LA

Efter Corona pandemien er antallet af studerende på Bibelskolen i Mae La steget. Nu til mere end 500 elever.



Nyt hus til gæstelærere



Glade elever på Håbets Seminar (KHTS)

Vores venner spørger om hjælp til at etablere en ny sovesal til bibelskolens piger. Og det har vi besluttet, at vi vil. De seneste gaver fra vores genbrugscentre vil komme til at gå til dette.

HÅBETS SEMINAR

Tre kvarters kørsel mod syd fra flygtningelejren på den thailandske side ligger Håbets Seminar, Kawthoolei Hope Theological Seminar – KHTS. Med 40 elever, der enten tager en videregående uddannelse i teologi eller i sociologi, er seminaret fuldt besat. Lærerkrafterne består af nogle få fastboende, men ikke mindst af mange tilreisende,

der underviser i to-fire uger eller måske et helt semester.

For at få dette til at lykkes, bygger seminaret nu et hus til gæstelærere. Og det har vi her fra Danmark besluttet os for at støtte. Vi sendte en donation før sommeren og nu gør vi det igen i september.

MISSION ER MANGE TING

At missionere er at forkynde de gode nyheder. Det kan man gøre selv – eller som det er tilfældet for de fleste af EFD's missionsprojekter – kan det gøres ved at støtte lokale kræfter til at udføre opgaven. Og dette er alt taget i betragtning langt det bedste.



Pastor Tan forkynnder i Udon Thani Fængsel



Studiegruppe på KHTS.



Nye elever på Efterskolen Lindenberg



NY START PÅ **EFTERSKOLEN LINDENBORG**

Det har været en aktiv tid for både elever og personale på Efterskolen Lindenberg de første uger.

Det er en kunst at få alle med ind i et fællesskab hvor de føler sig set og hørt. Derfor går den første tid med initiativer, der skal hjælpe alle ind i fællesskabet.

En af intro-aktiviteterne er, at eleverne bliver sendt på nogle walk-and-talk ture, og det er jo naturligvis med nogen de aldrig har mødt før.

Etablering af familiegrupper er en helt basal grundsten i fællesskabet, hvor 8-9 elever mødes hver uge med en lærer. Og naturligvis er det altid et hit med muligheden for at løbe ned til fjorden for at få en dukkert.

En vigtig begivenhed for at ryste holdet sammen har været en intro-tur til Orø, hvor eleverne skulle cykle 25 km til færgen, sejle over til øen, udsættes for en masse aktiviteter, overnatte tre gange på øen for derefter at tage hjem igen.

DET PRAKTISKE

Så er der naturligvis hele det praktiske oplæg, hvor der ikke er en mor til at gøre rent, men hvor instruktioner i rengøring af egne værelser såvel som fællesarealer skal sættes i system. Også opgaverne i køkkenet skal læres, og her har køkkenchefen, Klavs, introduceret eleverne for en helt ny struktur for deres engagement i køkkenet.

SKOLEKOR OG NYT GULV I HALLEN

Det er et nyt tiltag at skolen nu har et kor. Alle elever er blevet udstyret med Efterskolesangbogen og som korleder har skolen ansat Signe Adrian.

De mange elever, der har valgt skolen pga. sine gode sportsaktiviteter, glæder sig over et nyt gulv af træ i hallen. Det er en fornøjelse at bruge og vil uden tvivl medføre færre fodskader end det gamle betongulv med en tynd belægning.

NYE ROOMIES

Alle elever skal to gange i året skifte værelse og dermed lære at leve med en ny værelseskammerat. Begrundelsen for dette er, at eleverne skal være åbne for at lære nye elever at kende hele året, lære at bo sammen med flere forskellige som ikke ligner en selv, og så skal det understøtte det store fællesskab.

GOD FLOK

Der blev optaget 123 elever ved skoleårets begyndelse og det er en årgang, der tegner til at blive god til både sport og musik samt være inkluderende og initiativrige ift. fællesskabet, siger skolens Viceforstander, Mette Vithus Andersen.



BOGANMELDELSER

Farvel til dommedag

Steen Skovsgaard har været præst i Gellerup Kirke, provst i Aarhus og senest biskop på Lolland og Falster. Han har i alle år været en skattet forkynder og skribent blandt dem, der tager troen og Bibelen alvorligt.

Andagtsbogen, *Giv mig en tanke*, udgivet af ProRex i 2020 har været til stor inspiration for mange.

Men bogens *svrvel til Dommedag – med det kristne håb*, hjælper Skovsgaard sin læser gennem det, der for mange er et mystisk og myrekrybende monster: Dommedag.

Skal vi frygte den, eller er der taget hånd om os?

Og svaret er iflg. den tidligere biskop: Kristentroen kendes på glæden over, at Dommedag allerede har fundet sted for den, der tror. Den ligger bag os, og derfor kan man med det kristne håb glæde sig over, at man kan sige farvel til Dommedag.

Skovsgaard når ikke frem til sit statement på en enkel og overfladisk måde. Alverdens forestillinger såvel som – og ikke mindst – centrale steder i Bibelen bliver behandlet for i sin sammenhæng at forme en konklusion. I modsætning til Islam kender den kristne kirke en Gud der vil frelse, selvom hans kærlighed kostede ham døden.

'Det gør en stor forskel i vores hverdag, om vi lever i frygt for fremtiden og evigheden eller om vi hviler i en tryk tillid til at Gud har lovet os en herlig fremtid, helt ufortjent.' (Jørgen Hedager Nielsen).

Bogen er lagt op som en samtalebog og derfor meget velegnet i små studie- og samtalegrupper.

FARVEL TIL DOMMEDAG,
STEEN SKOVSGAARD,
163 SIDER,
FORLAGET PROREX,
PAPERBACK MED FLAP
KR. 200,000



Den gode død

Under overskriften KILDER har Græsted Akademiet udgivet det første af formodentlig mange tidsskrifter. Dette eksemplar hedder DEN GODE DØD og er en samling af ni vægtige, gennemtænkte og gennemlevede overvejelser om døden: Når den gør ondt, når den er lykkelig, når vi begræder den, når den møder os som duften af en anden verden og som en virkelighed, der ikke standser livet.

Gode artikler skrevet af mere eller mindre kendte forfattere fra indland og udland med mange referencer til det vi tænker i dag – og det 'de gamle' tænkte. Græsted Akademiet er et relativt nyt skud på stammen, når det gælder initiativer, der vil tilføre en dybde, en eftertænksomhed og et rum for samtale om det i den kristne tro der stikker dybere end som så.

ET LÆRENDE OG VÆRENDE MILJØ

Et af bidragene fra Græsted Akademiet er udgivelsen af tidsskriftet Kilder, der vil udkomme 4 gange årligt. De skriver: Her vil du kunne finde artikler, sange, illustrationer og digte, der kobler troen og hverdagslivet sammen. Vi ønsker at vise bredden af tros livet og præsentere gamle og nye kilder til et liv i frihed. Gud er ikke langt væk fra nogen af os, og tidsskriftet vil inspirere og opmuntre til at tage imod det liv Gud har skabt os til at leve. Eksempler på podcasts: Visdom fra ørkenen; Profetiens væsen med Peter Halldorf.

RETRÆTE

Et tilbud i nær fremtid er stilleretræten med overskriften: Den gode magtesløshed, 8.-11. nov. med Gunni Bjørsted og Claus Aagaard som vejledere. Sted: Fyrtårnet, Fårevejle. Flere oplysninger om dette og meget mere: kontakt@graestedakademiet.dk.

DEN GODE DØD,
GRÆSTED AKADEMIET,
45 SIDER,
PAPERBACK MED FLAP
KR. 79,00

