



TRER E E



EFTERTANKE:

NYE LIVSTEGN?

Vintergækker og erantis er for længst brudt gennem vinterens hårde jord. Man kalder dem forårsbedudere. Det vil sige nogle, der bringer bud om, at foråret er på vej. Jeg vil vælge at kalde dem livstegn.

De er tegn på nyt liv, som spirer frem af jorden. Hen over foråret vil det vrimle med nye livstegn overalt i naturen. De nøgne grene får knopper, der viser, at der er liv i træet. Fuglene bygger reder, lægger æg og får unger. Naturens nye livstegn er mangfoldige.

Kommer livet før læren?

I Evangelisk Frikirke Danmark er det vores mål og vores vision at kunne kendes på de tre værdier *tro, liv og fællesskab*. Når det gælder livet, siger vi, at dette kommer før læren. I sidste nummer af Eftertryk stillede Jesper Oehlenschläger spørgsmål til dette. Og tak for det. Vi hilser debat velkommen. Hermed inviteres andre læsere til at kommentere på Oehlenschlägers tanker – eller komme med helt andre indspil omkring vores kirkesamfund.

Hvordan finder vi balancen mellem rummelighed og retning?

Med udtrykket *livet før læren* ønsker vi at skabe plads for forskellige opfattelser. Man skulle tro,

at denne vægtlægning på rummelighed ville gøre os til et stort kirkesamfund med mange og store menigheder. Men sådan ser virkeligheden ikke ud. Med udgangspunkt i vores virkelighed kan der derfor være god grund til at rejse nogle spørgsmål til eftertanke og måske til dialog i menighederne.

Har vi ikke været tydelige nok med at markere vores rummelighed? Eller gør det modsatte sig gældende, at vi har haft så meget fokus på rummeligheden, at retningen er blevet utydelig? Mennesker vil gerne ses og høres og have plads til at være dem, de er. Men der er også rigtig mange mennesker, der længes efter at blive vist en retning, de kan bevæge sig imod. Måske er en af vores store udfordringer at finde svar på, hvordan vi finder balancen mellem rummelighed og retning?

Er der livstegn i menigheden?

Og i forlængelse af dette: Når vi ønsker at *liv* skal være et af vore kendetegn, giver det anledning til at reflektere over livet i menighederne. Ligner det sig selv år efter år, eller er der nye livstegn, der spirer frem af menighedens jord. Hvis der ikke er det, er det tid til at søge Gud for livets fornyelse i menigheden.

Eftertryk nr. 3, 134. årgang, marts 2022. Udgives af Evangelisk Frikirke, Danmark. Bladet udkommer 10 gange om året.

Ansvarshavende: Landsledelsen v/formand Brian Kjøller.

Redaktion: Peter Götz, John Nielsen og Brian Kjøller. Henvendelser til Peter Götz, peter@goetz.dk.

Grafisk design: Janie Conrad Riisager, kontor@bykirken.dk.

Sekretariatet: Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde, sekretariat@evfri.dk - tlf. 40 16 21 31.

Forsidefoto: Forår og nyt liv lader sig ikke skjule



ÅRSMØDE MED VINGESUS I VANLØSE

Der er et vist vingesus over årsmødet i Vanløse i år – helt enkelt fordi det er første gang vi afvikler denne begivenhed under vores nye navn, Evangelisk Frikirke Danmark. Tidspunktet er lørdag den 21. maj 2022 fra kl. 10.00

Årsmødet byder på adskillige interessante og vigtige emner, så dels har repræsentanterne fra menighederne noget at se frem til, dels vil det også give god mening at deltage som tilhører.

Nyt seniorspor

Landsledelsen fremsætter forslag om et nyt nationalt seniorspor.

Brian Kjøller, formand, bemærker i sit oplæg, at vi i vores kirkesamfund på landsplan har grupper, som står for International Mission, Mission i Danmark, Præsteforum og meget andet. Dertil kommer børne- og ungdomsarbejdet med sin helt egen organisation.

Men - siger Kjøller - vi vil også gerne have en gruppe, der kan bære vores seniorarbejde, forstået som en integreret arbejdsgræn i vores nationale arbejde.

Det skal være startskuddet til at *Evangelisk Frikirke Danmark* skaber et aktivt seniorspor.

Selvfølgelig skal dette spor stå for seniorlejligheder med god tid og plads til at gå ned ad "memory lane", og af hjertens lyst synge fra Højskolesangbogen og alle de gode gamle salmer og sange. Men også med oplæg om hvad nye tider kan give os.

Vi forventer, at et seniorspor også kan være til stor inspiration for de lokale kirkers seniorarbejde – et boost til det lokale arbejde, slutter Brian Kjøller.

Kursus- og lejrbyggeri

Landsledelsen søger bemyndigelse til at kunne iværksætte et kursus- og lejrbyggeri, når og hvis de nødvendige forudsætninger er til stede: Myndighedernes tilladelse, tilstrækkelig økonomisk forudsætning, planer for en bæredygtig drift.

Valg

På valg til Landsledelsen er Ruth Cilwik Andersen, Flemming Frandsen, Jacob Muff.

De to sidstnævnte modtager ikke genvalg. Det betyder, at to markante poster og tjenester i vores landsarbejde, *Mission i DK* og *International Mission* skal besættes med nye personer. Det er afgørende for sammenhængskraften i vores initiativer både hjemme og ude, at disse stole ikke står tomme.

Præster søger ordination

På årsmødet i 2020 blev en ny ordinationspraksis vedtaget. Det har medført, at flere af vores præster søger ordination under denne nye ordning. Gruppen består dels af to nye præster, dels af nogle som har været i tjeneste i længere tid, men som ikke fandt den gamle ordinationspraksis relevant. Godkendelsen skal gives af årsmødet, mens selve ordinationen finder sted ved en gudstjeneste på Sommerstævnet.

SOMMERSTÆVNE LANGT OM LÆNGE

Kan du huske, hvordan det var? Sommerstævne! Det er længe siden.

Med to års aflysninger er det tre år siden, vi sidst mødtes i Lindborg. Men nu bliver det langt om længe muligt at genopleve, hvad Sommerstævne er – eller måske opleve det for første gang.

Gamle venner – og sikkert også nye. Børn der med stor fornøjelse bader i fjorden. Hygge i forteltet eller på pladsen foran værelserne. Kø til spiseteltet. Seminarer og undervisning, der giver ny indsigt. Lovsang, forbøn og forkyndelse som inspirerer til tro i hverdagen, og til livet hjemme i menighederne. En solnedgang der skaber stilhed og maler fjordens vand i gyldne farver. Alt dette og meget mere er Sommerstævne.

Store Scene og Lille Scene

Sommerstævne er ferie med valgmuligheder. De største arrangementer foregår på henholdsvis Store Scene og Lille Scene.

På Store Scene vil der om formiddagen være undervisning med Mikael Telbe fra Sverige. Hvis du husker ham, kan du glæde dig til et gensyn. For han har gæstet stævnet engang før til stor inspiration for mange. Gennem formiddagens undervisning vil Telbe føre os ind i stævnets tema: *Guds rige – midt imellem jer*.

Til aftenmøderne på Store Scene prædiker Per Hyldgaard, leder af Gospel Outreach, Anne Mie Skak, præst med tilknytning til Dansk Oase, Landssekretær for Himmelske Dage, Bodil Højbak,

præst i Korskirken, og Thomas Hansen, præst i Hillsong København.

På Lille Scene kan du møde Torsten Wendel-Hansen, Moses Peng og Chin Chin, David Højgaard, Lars Midtgaard samt Nana Holm Green og Leo Hansen.

Seminarer

Først på eftermiddagen bliver der tid til eksempelvis at lade sig inspirere af international mission og at deltage i en festlig markering af Evangelisk Frikirke Danmark. Der bliver også tid til at tage en pause og fordøje nogle af de mange indtryk.

Senere på eftermiddagen er der seminarer om forfulgte kristne, om kirkens møde med generation Alpha, om Guds rige i orkanens øje, om sex og om arvegods med mere. Palle Flyger, Preben Kok, Søren Østergaard, Bente Lybecker, Lasse Åbom og Ole Lundegaard med flere kommer med oplæg på disse seminarer.

Og meget mere

Midt i ugen bliver der fest – Sommerfest – som vi skriver mere om i et senere nummer af EFTERTRYK. Mens solen synker ned over fjorden, kan du afslutte dagens program med at gå til Late Night. Og dertil byder ugen på gudstjeneste med ordination, en helt særlig søndag aften, program for børn, teenagere, unge og meget mere.

Gå ikke glip af dette års Sommerstævne. Børnene vil elske det. De voksne vil nyde det. Og alle vil glæde sig.

Af John Nielsen, Generalsekretær



Endelig Sommerstævne

Med to års aflysninger er det tre år siden, vi sidst mødtes i Lindenberg.

Men nu bliver det langt om længe muligt at genopleve, hvad Sommerstævne er





HVAD VILLE
JESUS
VÆRE OPTAGET
AF I DAG?

Vi lever i sandhed i en ny tid. Hvis man ved årsskiftet 2019/20 havde forudsagt de seneste to års begivenheder i verden, ville ingen have troet det muligt

På opfordring har jeg genlæst "Tro til tiden" der udkom i 2013. Pjecen er letlæst og sætter en ramme om liv og virke i *Evangelisk Frikirke Danmark*.

Vigtigt

Jeg hæfter mig især ved afsnittet om LIVET MELLE Mennesker: "At sand efterfølgelse af Jesus Kristus udmønter sig i en solidarisk og næstekærlig livsstil." Efterfølgende kan man læse følgende: "På en særlig måde og med enestående styrke kommer Jesus med sit liv på jorden til at stå som et forbillede for mennesker til alle tider. Hvad der var vigtigt for ham, bør være vigtigt for alle. Intet forbillede er større og ingen visdom er dybere end den, vi får ved at studere Jesus."

Hvad var vigtigt for Jesus?

Hvad ville Jesus være optaget af i en tid med store politiske løgne og skandaler, verdensomspændende pandemi og truende storkrig i Europa? Hvad ville han stille op med frygt, mistillid og depression i kølvandet på uro, isolation og ensomhed?

Historiens vidnesbyrd

Under den store koppeepidemi for næsten 2000 år siden var det de romerske kristne, der uden at tage hensyn til sig selv arbejdede blandt de syge. Syrereren Skt. Efraim, der boede i Edessa (i dag Urfa i Tyrkiet) i det tredje århundrede, byggede hospitaler for de virusramte, mens de rige flygtede fra byen.

Skt. Basil byggede hospitaler for de spedalske og Skt. Fabiola byggede de første moderne hospitaler i Rom og gik rundt i gaderne for at opsøge dem, der havde brug for hjælp. Samme billede ser man under den sorte død i 1347, hvor de kristne igen passede de syge og døde i hobetal. I øvrigt døde en tredjedel af Europas befolkning under den pandemi. Desværre har store dele af den vestlige protestantiske kirkelighed haft travlt med at gøre det stik modsatte i de sidste år. Anti- det ene, og anti- det andet. Man må naturligvis have sine politiske overbevisninger, men hvis disse synspunkter overruler kærlighedsbuddet, og respekten for hinanden, er man, efter min mening, på glatis.

Kærligheden tvinger os

Heldigvis er der også lyspunkter: Omfattende nødhjælps- og missionsarbejde, samt familienetværk for udsatte og ensomme, der vokser frem i mange byer i Danmark.

Tro til tiden opmuntrer os til ...

Læs hele artiklen her

Af Per Hansen,
Strandvejskirken i Humlebæk



OSTED FRIKIRKE

DET
DANSKE
MISSIONSFORBUND

Håb for din by

AT VÆRE KIRKE PÅ
MIDTSJÆLLAND



EFTERTRYK har bedt Charlotte Willer, præst i Osted Frikirke, om at tegne et billede af hendes drømme for egnen og for menigheden

Hvad er vores egn?

Osted er der, hvor vores kirkebygning ligger, en hyggelig landsby hvor nogle fra menigheden bor, mens andre kommer til fra omegnen. Vi er midt på Sjælland med skøn natur, mange muligheder og på en egn, hvor flere har råd til at købe et hus end for eksempel i København.

Derfor ser vi børnefamilier flytte til egnen, og lige netop det er en gave for os som menighed. Der bliver bygget nye huse i området, hvor der bor folk fra forskellige samfundslag.

Hvad håber vi på for vores egn?

Vi håber på, at vores egn må være fyldt af liv og stærke fællesskaber. Fællesskaber der rummer mennesker og har plads til hele livet. At egnen her på Midsjælland må være et trygt sted at vokse op, at det er inkluderende uanset, hvad man kommer fra og med.

Vi har alle brug for fællesskaber til at lære, udvikle os, blive styrket og være kreative. Det er også i fællesskabet, vi kan give plads til at være sårbar og få delt det, som livet giver både i form af glæder og sorger. Vi håber på, at flere mennesker må opleve Guds nærvær i deres liv.

Hvordan kan vi indfri vores håb?

Vi drømmer om at være en menighed, som er relevant for alle aldre, et sted hvor man bliver mødt som den, man er. I Osted Frikirke er der lang tradition for stor opmærksomhed og masser af plads til at være barn, ung og voksen. Vi drømmer om, at Osted Frikirke må være et sted, hvor børn og unge må finde et fast holdepunkt i livet.

Der er godt gang i vores børnekirke om søndagen både for

børnehavealderen, juniorerne og vores teenagere. I efteråret 2021 havde vi en legestue, som er på tegnebrættet til en omgang #2.

Status:

Vi er på vej. Menigheden fik ny præst, Charlotte Willer, den

1. august 2021, så efter Coronatid og nye mennesker på de forskellige områder, skal

der lige landes. Nogle skal lære hinanden at kende, der skal bygges op, mens drømmene er godt oppe i luften. Vi har oplevet et godt opsving i antal til vores gudstjenester efter Coronatiden. Mennesker er kommet til, og det er vigtigt at se, hvad der er vores behov nu.

Der er også mindre fællesskaber, som kan række ud til flere, for her er der mere tid til samtale og nærhed. I vores onsdagskirke, inviterer vi hver 14. dag til fællesskab og bibeltid for flygtninge, der bor på udrejsecentret, Avnstrup, små 10 kilometer væk.

Så vi er på vej - og i forventning til det, Gud kalder os til.

*Vi
drømmer
om at være en
menighed, som er
relevant for alle aldre,
et sted hvor man
bliver mødt som
den, man er*

Af Charlotte Willer



FRED

VÆRE MED DIG

Fredens Stemme sender nødhjælp
til flygtningelejren i Mae La





Aktiviteter på
Fredens Stemme

Fredens Stemme i Thailand oplever, at deres programmer på radio, på sociale medier med små videoklip og på skrift rammer lige ind i en situation, hvor Corona og dens uoverskuelighed skaber frygt og uro.

Leder af Fredens Stemme, Dr. Jariya, fortæller: Coronasituationen har i den grad gjort det meningsfyldt for os at arbejde under overskriften, *Fred være med dig!*

Stort projekt

I virkeligheden blev projektet, *Fred være med dig* udviklet før Corona epidemien satte ind, men hvis man kan tale om et heldigt sammenfald eller måske endda ledelse, så er dette et eksempel.

For cirka tre år siden udviklede Dr. Jariya konceptet *Fred være med dig* til afløsning for det tidligere projekt, *At dele Guds kærlighed*.

Med solid hjælp fra en stor missionsfond i USA er det lykkedes at udvikle radioprogrammer, videoer, programmer til de sociale medier og trykt materiale, der alt sammen formidler samme budskab: *Fred være med dig!*

Vi håber og beder om, at *Fred være med dig* - projektet vil være til velsignelse for mange thailændere, ikke mindst dem, der ikke kan finde tryghed i en tro, dem, som er syge og har symptomer, eller må leve i risikofyldte jobs.

Vi bringer ord til opmuntring fra kristne ledere, som fortæller om deres erfaringer, når de har stået med udfordringer, frygt og problemer – også under Corona tiden. Vi vil vise, hvordan de håndterede deres frygt ved hjælp af deres tro.

Sådan griber vi det an

Vores udgangspunkt er inspirationen fra Johannes 14:27, som siger: *Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke som verden giver jer, vær ikke urolige og bange!*

For de thailændere, som tror på Gud, gælder det, at de står fast på, at de er i Guds almægtige hånd. For vores buddhistiske venner er billedet anderledes. Her spiller frygten, håbløsheden og panikken en større rolle.

Fred være med dig projektet er vores måde at formidle Guds fred på.

Vi udvikler multimedia produktioner til radio og tv/videos til nettet, der bringes via de sociale platforme, som folk flest er aktive på. Vi har lavet programmer med 52 kristne personligheder, der fortæller om deres liv og tro – og samtidig trykker vi deres vidnesbyrd i et magasin. Vi har produceret 365 programmer med emnet, og de bliver bragt hver dag over forskellige radiostationer.

Forventning

Ud af disse bestræbelser håber vi på at se, at budskabet om Guds fred vil betyde:

- At mennesker opdager hvordan, man kan vende sig fra frygt og håbløshed til håb, glæde og fred.
- At flere mennesker kommer til tro og bliver Guds børn.
- At thailandske kristne vil vokse i åndelig modenhed og blive udfordret til at dele deres erfaring som mennesker, der har oplevet freden med Gud – også midt i en Covid-19 situation.

DESPERAT MOR FORSØGTE AT SÆLGE SIN DATTER

Kan I mon huske Adwoa? Adwoa kom til Father's Home (FH) den 5. marts 2020 cirka syv måneder gammel, og hendes mor, som var psykisk syg, havde forsøgt at sælge hende på markedet. Det blev heldigvis opdaget, og de sociale myndigheder bragte hende til FH.

Ben i gipsskinner

På FH opdagede man straks, at Adwoas ben og fødder sad helt forkert, så de tog hende med til en specialist, som lagde en omfattende plan. Adwoa fik midt i marts lagt begge ben i gipsskinner. Den fjerde maj fik hun opereret højre fod. Herefter fik hun specielle sko på, som skulle holde fødderne i rigtig vinkel. I april 2021 tog Adwoa, da var hun cirka et år og otte måneder gammel, sine første skridt ud i det fri. Det var en fantastisk dag! Og mange flere gode dage fulgte efter.

Rosemond fortæller:

- Adwoa har det rigtig godt på FH, og hun vokser, som hun skal. Hendes fødder og ben er blevet helt raske, og hun kan løbe omkring uden besvær. I skolen er hun god til at male, synge rim og remser, og til at bygge med Lego. Hun elsker at lege, og hendes yndlingslegetøj er barbie dukker og Lego samt alt, hvad der kan lave lyde. Hendes to bedste veninder hedder Nhyira og Philipa. Hendes livret er *jollof rice med kylling*. Adwoa er en stædig lille pige, som ved, hvad hun vil og holder fast ved sine beslutninger. Hun er oftest

glad og åben over for andre, men hun kan være skeptisk og have behov for at se tingene lidt an. Det, der kendetegner hende allermest, er, at hun altid er på farten.

Tænk engang; da Adwoa kom til FH, lignede hun en lille pige, som aldrig ville komme til at gå normalt, og nu er hendes største glæde at spurte omkring sammen med sine veninder. Det er da fantastisk.

Ny mor

Og den gode historie fortsætter, for den 15. februar 2022 blev Adwoa via de sociale myndigheder bortadopteret til en forretningskvinde, som bor omkring tre timers kørsel fra Takoradi. Så nu har Adwoa i en alder af cirka 2½ år fået sin egen mor, som ikke skal dele hende med otte andre børn. Vi glæder os på Adwoas vegne over, at hun er gået fra at blive kasseret af sin biologiske mor til at blive ønskebarnet for en adoptivmor. Blandt de mange andre små børn valgte denne kvinde Adwoa.

Guds arme

Vi glæder os over, at FH havde plads og kærlighed nok til kunne hjælpe Adwoa. Og vi glæder os over, at Guds arme er lange nok til at holde om Adwoa, hvor hun kommer hen. Samme dag, som Adwoa flyttede hjemmefra, flyttede en ny dreng, Hayford, på 13 år ind. De stærke mødre i Anto var straks klar til at favne et nyt barn. Ham kommer I nok til at høre mere om ...



Kan I mon huske Adwoa?
Adwoa kom til Father's
Home (FH) den 5. marts
2020 omkring syv måneder
gammel. Hendes mor, som
var psykisk syg, havde
forsøgt at sælge hende på
markedet. Det blev
heldigvis opdaget, og de
sociale myndigheder bragte
hende til FH.



GHANA

NYTTIGE NOTER

IFFEC OPFORDRER TIL FORBØN FOR UKRAINE

Evangelisk Frikirke Danmarks internationale netværk, *International Federation of Free Evangelical Churches*, opfordrer til forbøn for situationen i Ukraine. Samtidig opfordres vi til at bede for vores søsterkirker, Ukraines Frie Evangeliske Kirker og ligeledes at bede for Unionen af Evangeliske Kristne i Rusland.

INDVIELSE AF NY KIRKE I HADERSLEV

Med et brag af en gospelkoncert inviterer Din Frikirke i Haderslev til indvielse af nye lokaler lørdag den 19. marts.

"I forbindelse med at vi officielt åbner op som kirke på Simmerstedvej 16, vil vi gerne vise hvordan vores lokaler kan bruges, og samtidig invitere dig med til en gospelkoncert med Steffen Bay & The CC Singers" skriver kirken på deres Facebookside.

Steffen Bay & The CC Singers består af erfarne og dygtige solister fra den danske gospelscene og ledes af Steffen Bay, som også har skrevet flere af de sange, gruppen optræder med.

Dagen efter koncerten holdes der indvielsesgudstjeneste af de nye lokaler.

EFTERSKOLEN LINDENBORGS ÅRSMØDE

Vores Efterskole byder velkommen til årsmøde.

Forårskoncert og Årsmøde

Fredag d. 20 maj inviteres vi alle til forårskoncert på Efterskolen Lindenberg med eleverne som de udøvende. Det er kl. 16.00

Efter en eller anden form for hyggelig bespisning - sikkert udendørs, hvis vejret er med os - begynder skolens årsmøde kl. 19.00. Mødet har Ruben Andersen-Hoel som ordstyrer. Der vil være medvirken fra elever og det hele slutter kl. 21.00. Der er god plads og vi håber at mange vil deltage og få indblik i den positive udvikling, som skolen i disse år er inde i, siger forstander, Anders Ohlsen. For dem, der ikke bor på Sjælland kan det blive en indholdsrig weekend med Efterskolens årsmøde om fredagen og årsmøde i Evangelisk Frikirke Danmark om lørdagen i Vanløse.



TÆTTERE PÅ ET KURSUS- OG LEJRSTED

Kursus- og lejrstedet, med planlagt beliggenhed på Efterskolen Lindendorfs grund har været undervejs i lang tid, men er nu kommet et skridt nærmere på sin realisering. Projektet er i begyndelsen af februar godkendt af kommunen, men skal dog også forbi Kystdirektoratet endnu en gang for det endelige stempel.

Anvendelse

Det påtænkte byggeri har tre hovedformål. Det skal med sin beliggenhed binde vores efterskole og kirkesamfund bedre sammen. Det skal erstatte de kursus- og overnatningsmuligheder vi havde i Rosenlunden i Odense. Dem brugte vi til diverse nationale ledersamlinger, råds- og udvalgsmøder. Det skal erstatte lejrstedet Kilden, som blev solgt for snart fem år side og som i mange årtier er blevet brugt af menigheder på Sjælland samt til distriktsmøder og lignende.

Stedet vil indeholde plads til 80 overnattende gæster, rumme spisesal, foredragssal, opholdsstue osv. Det vil foruden ovennævnte aktiviteter give bedre faciliteter til sommerstævner, og uden tvivl også blive et yndet sted for retræter og mindre kurser for menighedsledere samt børne- og ungdomsledere.

EVANGELISK FRIKIRKE DANMARK - SET UDEFRA

Kristeligt Dagblad bragte torsdag den 22. februar en såkaldt "Kirkeanalyse" af Evangelisk Frikirke Danmark. Analysen, der er foretaget af professor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet, Kurt E. Larsen, sker på baggrund af vores navneændring. Professorens skriver i sin indledning, at Det Danske Missionsforbund "ved at droppe ordet mission har banet vej for bedre at kunne drive mission i et sekulariseret land".

Det er en interessant iagttagelse.

Naturligvis var ordet mission med i overvejelserne om navneskifte. Men det var langt fra den væsentligste begrundelse. Derfor var *Missionskirken Danmark* jo også på spil som en mulighed undervejs i processen. Ikke desto mindre er det værd at bemærke, at Kurt E. Larsen mener, at vi med vores nye navn har fået bedre muligheder for at drive mission. Og han konstaterer da også, at "Missionsforbundet har ikke droppet at drive mission".

Vægt på Bibel og fællesskab

Teologisk betegner han os som "et tværkirkeligt kirkesamfund med vægt på Bibelens evangelium og på et varmt kristent fællesskab". Det er meget

godt ramt, eftersom Evangelisk Frikirke Danmark ønsker at være kendt på de tre ord *tro, liv og fællesskab*.

Sidst i analysen peger Kurt E. Larsen på, at baptistmenigheder, pinsemenigheder og mange andre også med rette vil kunne betegne sig selv som evangeliske frikirker. "Men måske er det slet ikke et problem, men et udtryk for en forhåbning" siger han og giver følgende forklaring som afslutning på sin analyse:

"Missionsforbundet har altid haft kirkeligt samarbejde og kristen enhed højt på sin dagsorden, og der skal nok være én og anden, der drømmer om den dag, hvor alle danske frikirker – uanset historie og kirkelige traditioner – kunne høre sammen i et fælles netværk kaldet "Den Evangeliske Frikirke".

Vi takker for en god analyse og lever med, at Larsen ikke har ramt helt plet med navnet, når han kalder os Den Evangeliske Frikirke. Det er i øvrigt anden gang i løbet af kort tid, at *Evangelisk Frikirke Danmark* har fået spalteplads i Kristeligt Dagblad. Første gang var i form af et interview med generalsekretæren lørdag den 5. februar.